

De Verdieping

Dinsdag 24 april 2012

De Arabische Lente

Een schets van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
Op weg naar meer democratie?

Eelko Hooijmaaijers

docent Geschiedenis van het Moderne Midden-Oosten
aan het Centrum voor Midden-Oosten Studies van de
Rijksuniversiteit Groningen.

Stellingen

1. Europa en de Verenigde Staten hebben niet echt belang bij democratie in het Midden-Oosten.
2. Hoewel de regeringen van dictatoren als Saddam Hoessein (Irak) en Bashar al-Assad (Syrië) verwerpelijk en misdadig zijn, kost de chaos na hun vertrek meer mensenlevens dan het redt.
We moeten daarom de opstanden tegen hun bewind – hoe sympathiek die ook lijken - niet zonder meer steunen.
3. Afgezette Arabische dictatoren moeten worden berecht door het Internationaal Strafhof wegens schending van mensenrechten.
Zo'n rechtzaak zou ook mogelijk moeten zijn tegen de Israëlische regering wegens het schenden van de rechten van Palestijnen.
4. De VN zouden in staat moeten zijn om met een gewone meerderheid in de Algemene Vergadering een vredesmacht naar het Midden-Oosten te sturen.
Deze moet ingrijpen, desnoods zonder toestemming van de betrokken partijen.