

Dinsdag 24 april 2012

De Arabische Lente

Een schets van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Op weg naar meer democratie?

Eelko Hooijmaaijers

docent Geschiedenis van het Moderne Midden-Oosten aan het Centrum voor Midden-Oosten Studies van de Rijksuniversiteit Groningen.

20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen

Entree 6 euro; jongeren 4 euro

Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl

De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele onderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september - november en januari - mei. In de vorm van kleine discussiegroepen. Met een prikkelende inleiding of documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

De onrust is begonnen in Tunesië in januari 2011, waar een fruithandelaar zichzelf in brand had gestoken. In de maanden hierna kregen vrijwel alle Arabische regeringen te maken met massabetogingen, stakingen en gewapend verzet. Opmerkelijk was de snelle verspreiding van de onrust, ondermeer via nieuwe media als Facebook en Twitter. De omvang en het succes van de Arabische Lente was voor zowel de Arabische regeringen als de meeste Midden-Oosten deskundigen een volslagen verrassing.

Het maakte duidelijk dat jongeren in de hele Arabische wereld zich identificeerden met de problemen en uitzichtloosheid van de Tunesische fruithandelaar. De Arabische Lente roept vragen op over de frustraties van de Arabische jeugd, de moeizame relatie van de Arabische leiders met haar burgers, het onvermogen van Arabische leiders om hun beloften voor meer welvaart en democratie waar te maken. En over de rol die godsdienst speelt in de maatschappelijke conflicten van het Midden-Oosten.

Wat betekent de Arabische Lente in een historisch perspectief? Hoe heeft in de Arabische wereld staatsvorming plaatsgevonden? Hoe hebben het armoedeprobleem en religieuze en etnische conflicten het vormen van een efficiënt bestuur bemoeilijkt? Wat is de rol van het Westen, nu en in het verleden? En komt er democratie in het Midden-Oosten?